

# Jesjoea ... een volkomen uniek mens

**Jesjoea is de enige mens die ooit werd geboren uit een maagd** (Matt. 1:18; Lucas 1:35).

God heeft een volmaakt zaad in de schoot van Maria geplaatst, zodat Jesjoea verwekt zou worden zonder de zondige natuur die elk ander menselijk wezen bēerft van de Eerste Adam. Daarom is Jesjoea de eniggeboren zoon van God (Joh. 3:16) en de zoon des Mensen (Joh. 5:27).

**Jesjoea is de enige mens die “de Laatste Adam” wordt genoemd** (1 Kor. 15:45).

Als de eniggeboren Zoon van God was Jesjoea genetische gelijk aan de eerste “zoon van God”, Adam (Lucas 3:38). Als de enige mens die zonder zondige natuur geboren werd, was Jesjoea dus de enige mens die geschikt was om Heiland en Verlosser te worden van de mensheid. Paulus onderwijst de klassieke vergelijking tussen deze twee Adams en de invloed die zij elk op de mensheid hadden. (Rom. 5:12-21)

**Jesjoea is de enige mens die volmaakt geloof had in God, die gekozen heeft om God te vertrouwen, zondeloos te leven en altijd deed wat Hem behaagd** (Joh. 8:29).

Jesjoea was geen robot, geprogrammeerd om God te gehoorzamen. Als dat zo was, kon hij niet op een gelijke wijze als wij (die hij kwam redden) verzocht zijn om te zondigen (Hebr. 4:15). Het ontbreken van een zondige natuur was niet de reden dat Jesjoea niet zondigde. Wij weten dat omdat ook de eerste Adam geen zondige aard had, maar toch royaal zondigde.

**Jesjoea is de enige mens die stierf als het volmaakte offer voor onze zonden** (Hebr. 10:12-14; 1 Joh. 4:10).

Door zijn maagdelijke geboorte en zijn levenslange gehoorzaamheid aan God, tot aan zijn laatste adem aan het kruis, werd hij het volmaakte offer voor de zonde en de zonden van de mensheid (Hebr. 2:17). Zo was hij de volledige verzoening voor de gevallen mens om verlost te worden.

**Jesjoea is de enige mens die God ooit uit de dood opwekte tot het eeuwige leven, om te bevestigen dat hij inderdaad de zoon van God was** (Hand. 17:31, Rom. 1:4).

Met de opstanding van Jesjoea hield God Zijn belofte aan Zijn zoon, en bevestigde Hij ook Zijn belofte aan alle mensen dat Jesjoea “de weg, de waarheid en het leven” is (Johannes 14:6).

**Jesjoea is de enige mens die door God uitermate verhoogd is als “Here” en “Hoofd van de gemeente” aan welke God alle macht heeft gegeven in hemel en op aarde** (Dan. 7:13-14; Fil. 2:09; Hand. 2:36; Ef. 1:22; Matt. 28:18).

Zoals Farao Jozef verhief tot zijn rechterhand en hem alle macht gaf in Egypte (Gen. 41:37-46), zo heeft ook God aan Jesjoea de “functionele gelijkheid” aan Zichzelf gegeven. Jesjoea is nu aan Gods “rechterhand” (Ef. 1:20), en doet het werk dat uiteindelijk deze gevallen wereld zal herstellen.

**Jesjoea is de enige mens die nu de Middelaar tussen God en de mensheid is** (1 Tim. 2:5).

Het is Jesjoea, aan welke God de macht gegeven heeft om “volkomen (te) behouden” wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. (Hebr. 7:25).

**Jesjoea is de enige mens bij wie alle christenen zullen wezen, wanneer ze hem tegemoet gaan “in de lucht” (1 Thess. 4:17)**

Hij zal ons lichaam veranderen, gelijkvormig aan het zijne (Fil. 3:21). Als het beloofde “zaad” van de vrouw (Gen. 3:15), zal Jesjoea vrucht naar zijn eigen soort voortbrengen: een geslacht van mensen die voor altijd leven.

**Jesjoea is de enige mens die op een dag zal terugkeren naar de aarde, om alle kwade mensen te vernietigen, om over de aarde 1000 jaar als Koning te regeren (Op. 19:11-20:7).**

Bij zijn eerste komst op de aarde naar Israël, was Jesjoea het offerlam van God, maar hij zal weer komen als de Leeuw van Juda, om zijn volk, Israël, te redden en al Gods vijanden te vernietigen.

**Jesjoea is de enige mens die elke ziel die ooit leefde uit de dood zal opwekken (Joh. 5:21, 25).**

Zoals God aan Jesjoea “leven in zichzelf” gegeven heeft, zal Jesjoea alle mensen doen opstaan.

**Jesjoea is de enige mens die gericht zal houden over alle mensen van alle tijden (Joh. 5:22, 27).**

Jesjoea zal alle mensen rechtvaardig oordelen; het eeuwig leven verlenend aan hen die het verdienen, en aan alle kwaden overgeven tot vernietiging (Hand. 17:31, Joh. 5:28, 29).

**Jesjoea is de enige mens die het paradijs op een nieuwe aarde zal herstellen, welke de eerste Adam verloor (1 Kor. 15:24-28).**

Als “de laatste Adam” was Jesjoea in het verlossingsplan van God om Zijn oorspronkelijke plan tot het beoogde doel te brengen, dat door Adams ongehoorzaamheid werd belemmerd. Zo vormt God een volmaakte soort mensen die voor altijd op een volmaakte aarde zullen wonen.

**Jesjoea is de enige mens die onze Heiland, onze Verlosser, onze Middelaar, onze Heer, onze constante Metgezel, onze Beste Vriend, onze Grote Broer, het Licht van ons leven, onze Vrede, onze Vreugde en onze Meester in de kunst van het geloof is. Jesjoea is onze Zielsbeminde, en dat is de reden waarom *we van hem houden* en hem belijden als Heer (Rom. 10:9).**

**Immanuël, Gemeente van het Levende Woord**

Telefoon 078 6990097, Mobiel 0629 065138

Email: [w.verdouw@immanuel-gemeente.nl](mailto:w.verdouw@immanuel-gemeente.nl)

Web: <http://www.immanuel-gemeente.nl>

Wees van harte welkom op iedere Sabbatmorgen en ervaar dat de vreugde van JHWH onze kracht is.

Plaats van samenkomst: “De Havenkerk”, Iepalaan 9, 2951 CB Alblasserdam, om 10.30 uur